



Michael Ean Bugter-Van Loon

December 21, 1989 - April 14, 2018

No obituary found for this tribute.

Tribute Wall



“ *Michael Ean Bugter-Van Loon*

January 25, 2023 at 07:44 PM



“ *Michael,*

I still can't believe you're gone. It feels like yesterday we were playing video games together. I hope you're at peace now. Hope to see you again and have our laughs and fun again. Rest easy my brother. 🙏

Hugo - May 09, 2018 at 06:20 PM



“ *My heart and prayers are always with you and for your Family Angie. My heart aches as a place for a special little boy named Michael I met so many years ago has been emptied. He is Home now, and though we grieve his absence, I look forward to seeing his smile and hearing him call my name again. Michael was a believer. He came to realize just how much God loved him, that Jesus Christ died for him and that he was forever forgiven, not because he deserved it - but because God so loved him! I take much comfort in that fact and pray that you and your family will make every effort to do the same. I love you all and fondly hold on to every memory of your very special son.*

Yvette - April 29, 2018 at 09:26 PM

CO

“ So I haven't talked about this publicly on social media, mostly because I didn't know, and still really don't know what to say to convey this properly. The world lost an amazing, smart, and massively talented soul. I grew up spending many evenings and weekends closer to your side of the street than my own usually a few doors down at the neighbors or with your sister. All us kids would have random adventures like summer squirt gun fights, tag or playing ball in the street. You were like everyone's older brother and I'm sure there was many times we were annoying. You were always so nice and patient with us. Wether we were all over your mom's for reading tutoring, or just sitting on the couch being terribly distracting while you were trying to practice piano. I remember going to your concerts and you were one of the reasons my mom had me play piano, though I could never dream of playing like you. I remember the last time I saw you, you were going for a run and I was walking home. We stopped to say hello but I was probably a lot more focused on the research projects I'd been procrastinating on than conversation. I do remember promising to catch up sometime after finals were over. That time will never come. I'm so, sorry Michael. I'm so sorry for you and for your family. None of this is fair. You are so very, very missed.

Courtney - April 22, 2018 at 12:14 AM

MC

“ *Michael,*

I am so truly sorry you had to part from this world as you did and when you did, but I know you are in a better place without any pain or suffering. You touched the heart of many and will leaving many beautiful lasting memories.

You had such a wonderful blessing of a mother, father and sister. I know they will continue to live their best life in honor of you as you would have loved them to do.

Rest easy and keep playing that beautiful piano up in Heaven.

*Love,
Mariana, José & Noah*

Mariana Cancel - April 22, 2018 at 12:10 AM

UM

“ *Rest easy Michael, we've got the watch from here.*

Uncle Marco - April 20, 2018 at 04:02 PM

CF

“ *Words cannot express the loss the family has endured, the love they have for each other is imesurable. My heart is with them. Michael was a talented young man who had the stars ahead of him. May he rest peacefully with his loved ones watching over the family.*

Christina Fallas - April 20, 2018 at 02:45 PM

NF

“ *I'm so incredibly sorry for your loss. Michael was a great friend and I will miss our talks greatly. He was there for me when I needed him and I really hope I helped him the times he reached out to me. He was talented beyond words and one of the kindest people I knew. Michael, you will forever be in my heart.*

Nicole Fallas - April 20, 2018 at 01:47 PM

SA

“ Lieve Hans, Angeline en Lee Ann,

Wat een ongelooflijk verdrietig bericht. Ik heb er geen woorden voor. In gedachten zijn we bij jullie en willen we jullie heel veel sterkte en kracht wensen met dit intense verdriet.

Alle goede herinneringen aan Michael zijn de meest waardevolle momenten die je voor de rest van je leven bij je draagt.

Mijn meeste herinneringen aan Michael zijn van een lange tijd geleden, toen ik bij jullie op bezoek was in Pembroke Pims.

Met Angeline, Michael en Lee Anne bezochten we alle highlights in Florida, het was fantastisch! En heel leuk om voor bijna 3 weken deel uit te mogen maken van jullie gezin.

We gingen naar Disneyworld, waar we regencaps moesten kopen voor stortbuien, maar wat hebben we daar gelachen!

We bezochten de Everglades, waar zowel Michael als Lee Ann geen enkele angst hadden toen we full speed door het water raceten op zoek naar krokodillen.

We gingen een echte 'mall', de bioscoop, disco skaten, lunchen op het strand met vrienden, door Miami cruisen, ijsjes en pancakes eten en lekker ontspannen in het zwembad bij jullie huis.

Ik herinner me hoe lief en grappig Michael was tijdens al die tripjes en hoe wijs hij al was voor zijn leeftijd. Hij kon allerlei moppen vertellen in drie verschillende talen en ook was toen al duidelijk hoe goed hij piano kon spelen!

Hij leerde ons 'poptarts' maken, iets waar wij nog nooit van gehoord hadden, maar gelijk verslaafd aan waren. En hoe een mobiele telefoon werkte, want die waren er nog nauwelijks in Nederland! Hij vond zich eigenlijk al te groot en te stoer voor knuffelen, maar af en toe mocht het toch.

We hebben een heerlijke tijd gehad bij jullie en ik koester die momenten.

De keren dat we elkaar in Nederland zagen herinner ik mij vooral dat hij zo fantastisch piano kon spelen en niet op de foto wilde (wat

ik terug zie in mijn eigen dochters).

Het hadden veel meer herinneringen moeten worden.

Lieve Michael rust in vrede

Sabine - April 20, 2018 at 02:48 AM

EH

“ *Michael te vi nacer y estuve en tus primeros años siempre fuiste un ser muy creativo sincero nunca te olvidare tenías una inocencia y ternura para los demás te gustaba el baile y el arte Dios te acoja con el siempre has estado y estarás en mi corazón y en el de todos*

Elia Hinestroza - April 19, 2018 at 06:23 PM

CE

“ *Ik kreeg net een telefoontje van Ange mijn zus ik dacht dat ze niet kon wachten want ik vertrek vandaag naar Nederland, maar helaas kreeg ik een verdrietige stem aan de telefoon en ze vertelde mij over hetgeen van Angeline haar zoon.
Nou familie, er zijn geen woorden genoeg om jullie te troosten.
Ik zal onze lieve Heer vragen jullie de kracht te geven om dit verlies te dragen. Sterkte en denk aan de mooie herinneringen die zullen altijd bij jullie blijven.
Cyslin en Leo Emans-Rolfast*

Cyslin Emans-Rolfast - April 19, 2018 at 11:32 AM

JB

“ Het is een jaar of 15 geleden dat Michael in de zomermaanden in Nederland verbleef. Oom Hans, tante Angeline , Michael en Leeanne waren op bezoek in Borculo. Ik was dat weekend ook thuis vanuit Groningen. We zijn toen in de loop van de middag gaan mountainbiken, papa, Michael en ik. Best een aardige tocht naar de Lochemse berg. Op die berg ter hoogte van Zwiiep is de heksenkuil, bekend van de plaatselijke Witte Wieven mythe. Michael deed goed mee, maar vond hard de kuil in rijden nog wat eng. Maar naar enige tijd ging hij toch naar beneden! Heel stoer! We hebben dat nog een paar keer herhaald, totdat Michael een beetje overmoedig werd en onderin de kuil onderuit ging. Hij vroeg toen of we wel rekening konden houden met zijn leeftijd. "Want ik ben pas 12 he?" Daarna met een paar schrammetjes weer naar huis gereden. Misschien iets voor het herinneringenboek.

Onze herinneringen zijn voornamelijk uit Sittard.
Ik herinner mij, dat hij heel erg zijn eigen ding deed. Nooit erg veel zei, maar bovenal hoe hij prachtig piano speelde.

Jan Paul Van der Horst via Hans Bugter - April 19, 2018 at 09:51 AM

ER

“ This is going to be the first of many. I assure you.

This boy and man forever changed my life and I will never forget him. He gave me so many cherished memories, words, and love. His family was good to me and welcoming. I am so very surprised for the loss of such a bright light in this world. He had so much passion for so many beautiful things and I know I'll see things and hear music and think of him. Michael you will never truly be gone. You will always be in the hearts and memories of all who's lives you've touched. Peace be with you.

Evangelina Reyes - April 19, 2018 at 12:41 AM